



# Uitwerking themaverwerking

Doorstartzondag 14-02-2010  
NGK Voorthuizen / Barneveld



## Jaarthema: Wie spreekt je aan?

### Kern van de preek:

Gelovigen horen vrucht te dragen voor het Koninkrijk van God.

### Vraag:

Wat is er na dit thema in je omgang met de Bijbel veranderd?

- Te weinig.
- 's ochtends lezen.
- Nagedacht over de manier waarop .
- Fijn om er weer eens op gewezen te worden (kracht van de herhaling).
- Bijbel is / wordt een navigatiesysteem voor jezelf (wel regelmatig updaten).
- Het voornemen tot meer aandacht voor de Bijbel en Bijbels leven wordt snel door de praktijk van alledag ingehaald / ingenomen.
- Meer meeschrijven tijdens de preken om later terug te lezen . . Al zou dat laatste nog meer kunnen.
- We realiseren ons dat wij nog te veel in harde grond zijn geworteld. Zijn we teveel taakgericht? Zullen we proberen met 'Koninklijke' talenten tussen onze taken door meer met onze medemensen bezig te zijn?
- Meer besef van de betekenis van het lied: Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.



# Jaarthema: Wie spreekt je aan?

## Kern van de preek:

Gelovigen horen vrucht te dragen voor het Koninkrijk van God.

## Vraag:

Wat is er na dit thema in je omgang met de Bijbel veranderd?

- Bewustwording van je tijd / bijbellezen.
- Tip: bijbelleesrooster (bv achterin de jongerenbijbel).
- Discipline voor het Bijbellezen (vaste tijd / plek).
- Laat anderen (je gezin) zien dat je bijbelleest.
- Goed om de hele Bijbel te lezen!
- Bijbels mediteren:
  - Bid om hulp van de Heilige Geest
  - Mediteer over de tekst
  - Wat leert het over Gods liefde?
  - Wat leert het over je naaste liefhebbers?
  - Actiepunten.
- Er zijn manieren / cursussen om te leren bijbellezen en begrijpen.
- Er zijn verschillende manieren om Gods woord te horen (lezen, geluidsdragers).
- Iets meer bewustwording, iets meer kennis, maar daaromheen wordt weinig praktische invulling gegeven.
- Tips: Groepjes. Onderzoek aan het einde van het jaarthema of er verandering is.



# Jaarthema: Wie spreekt je aan?

## Kern van de preek:

Gelovigen horen vrucht te dragen voor het Koninkrijk van God.

## Vraag:

Wat is er na dit thema in je omgang met de Bijbel veranderd?

- Na 'Bijbel in Context' lees ik grotere stukken, gaat veel beter / is fijner / gaat dieper / begrijp de Bijbel beter.
- Niets veranderd.
- Ik lees over bepaalde thema's op meerdere plekken in de Bijbel → bredere blik.
- Het blijft een strijd om de juiste prioriteiten te blijven stellen.
- Door dit thema word je meer geprikkeld om te lezen.
- Geeft de overtuiging dat je de Bijbel nodig hebt om te groeien in je geloof.
- Meer bewust dat het belangrijk is om kinderen te leren Bijbel te lezen.
- Je gaat er ook 'onbewust' meer mee aan de slag.
- Goed om er meer bij stil te staan.
- Bewustwording van de rol van de Bijbel in ons leven.
- Bijbellezen moet onze verslaving worden.



Mat. 13, 10-17

**DOOF VOOR HET KONINKRIJK?**

**Kern van de preek:**

Je kunt jezelf doof maken voor de boodschap van Jezus! Vooral als je jezelf constant blootstelt aan 'andere geluiden'

**Vraag:**

Hoe zorg jij voor (een) ruimte in je leven waar de boodschap van God ongestoord kan klinken?

- Elke ochtend een stukje tekst uit de Bijbel lezen uit een dagboekje (en dit dagelijks meteen proberen toe te passen).
- 1x per week uitgebreider.
- Christelijke muziek luisteren tijdens werkzaamheden.
- Stille tijd houden op een wijze en tijd die bij je past.
- Preek / toespraak / bijbelstudie luisteren tijdens een autorit of treinreis.
- Gemeenteacties organiseren zoals Bijbel in Context.
- UPC-abonnement opzeggen.
- Gericht vasten zoals x tijd geen TV kijken, x tijd niet snoepen, x tijd geen . . . .
- Bijbel- / gebedskring nieuw leven inblazen.
- Meer kerkenwerk als stok achter de deur.



Mat. 13, 10-17

**DOOF VOOR HET KONINKRIJK?**

**Kern van de preek:**

Je kunt jezelf doof maken voor de boodschap van Jezus! Vooral als je jezelf constant blootstelt aan 'andere geluiden'

**Vraag:**

Hoe zorg jij voor (een) ruimte in je leven waar de boodschap van God ongestoord kan klinken?

- Structuur aanbrengen.
- Ruis aan de kant zetten door er in gebed om te vragen.
- Wees je bewust wat jouw persoonlijke ruis is.
- Als je ergens tijd voor neemt, ga je genieten, neem je de rust en kun je je tot God richten.
- Minder 'gekakel' op sommige momenten in de dienst mag best (collecte / na de dienst)



Mat 6, 19-24

**THEMA 3:  
KIJK NAAR HET KONINKRIJK!**

**Kern van de preek:**

Waar je naar kijkt dat heeft invloed op je en verandert je: de wereld is niet neutraal!

**Vraag:**

Probeer eerlijk te overzien: wat krijgt de meeste aandacht in je leven: de zaken van het Koninkrijk of andere?

- In eerste instantie zou je zeggen: andere. In die andere zaken zitten ook zaken mbt het Koninkrijk. Je kunt dit niet los van elkaar zien .
- Besef dat je dagelijks behoefte hebt aan 'stille tijd'. Maak hier consequent ruimte voor in je planning.
- TV-kijken / internet is niet persé 'niet-koninkrijks', je bent de hele dag bezig. Je gedachten zijn tussentijds niet alleen bij andere dingen.
- Het vertrekpunt van je denken en doen bepaalt hoe je omgaat met je dagelijkse portie muziek, internetgebruik, TV etc.
- Door Gods invloed in te (laten) slijpen in je denken en doen creëer je vanzelf de vorm om in alles op God gericht te zijn (= theorie die praktijk moet worden, van hoofd naar hart). Voorbeeld: Sven Kramer die zijn hele leven op één doel richt, Paulus gebruikt ook het voorbeeld van de sporter in zijn brieven.
- Er is geen onderscheid. Je bent altijd (hoe gebrekkig ook) burger van het Koninkrijk.
- Moderne media kunnen ook positief worden benut.

Uw woord is zachte  
zoetigheid  
die zo naar binnen glijdt. (...)  
Geen woord teveel,  
Houdt mij aan uw Woord!  
Geen woord teveel,  
Ik houd mij aan uw Woord!



Deut. 6, 4-9 - Israëlzondag

**THEMA 4: SIMCHAT TORAH**  
BLIJ MET HET WOORD!

**Kern van de preek:**

Joden zijn blij met Gods Woord ook als ze het niet begrijpen: want ze houden van God.

**Vraag:**

Ben jij blij met het Woord van God?  
Hoe probeer jij vasthoudend te speuren  
naar wat Hij bedoelt?

- De manier (de enige) om God te leren kennen! Je bent niet altijd blij met de spiegel die je wordt voorgehouden. We zijn allemaal blij met Gods Woord.
- Lezen, bidden, praten. Dit samen doen, regelmatig op vaste tijden en frequent.
- Ja, het is een boek vol waarheid in tegenstelling tot de wereld.
- Samen spoorzoeken! Eerst bidden, vragen om inzicht. Psalm 119:140.
- We zijn héél blij met het woord van God! Het is nog steeds sprankelend en actueel.
- Door de Bijbel in zijn geheel te lezen, ontdek je de verbanden.
- Door Bijbellezen bouw je de conditie op van je geestelijk leven.



Luk 24, 13-35

## THEMA 5: BRANDENDE HARTEN?!

### Kern van de preek:

De bijbel bestaat niet uit losse teksten, maar uit de boodschap over je Heer.

Hij is het centrum waarom ons Bijbellezen draait. Hij moet er bij komen, willen wij het begrijpen.

### Vraag:

Hoe lukt het je om je Bijbellezen om je Heer Jezus te laten draaien?

- Tijd te nemen (bewust plannen).
- Wat wil God / Jezus hier tegen mij zeggen?
- Rust / stilte te nemen. Gebed om inzicht, rust en leiding van de Geest.
- Je hoofd schoonmaken.
- Er is verschil tussen je eigen stille tijd en Bijbellezen in gezelschap (bv. aan tafel).
- De vraag klinkt krampachtig; je vraagt in gebed vooraf om leiding.
- Groot deel verwijst al naar Hem (grote lijn).
- Doe het niet persé op vast tijden; wees ook flexibel.
- Doe het op gepaste tijden.
- Mooie teksten op kaartjes doorgeven (bv. aan je kinderen).
- Wees authentiek in de opvoeding van je kinderen.
- Stille tijd met oordoppen in.



Luk 24, 13-35

## THEMA 5: BRANDENDE HARTEN?!

### Kern van de preek:

De bijbel bestaat niet uit losse teksten, maar uit de boodschap over je Heer.

Hij is het centrum waarom ons Bijbellezen draait. Hij moet er bij komen, willen wij het begrijpen.

### Vraag:

Hoe lukt het je om je Bijbellezen om je Heer Jezus te laten draaien?

- Bedenk je steeds het heilsplan van God.
- Door eerst te bidden of God ons wil helpen om het te begrijpen.
- De goede momenten kiezen waarop je je kunt concentreren.
- Belangrijk om je er bewust voor open te stellen.
- We hebben elkaar nodig. We kunnen elkaar hierbij aanvullen om onze blik op Jezus gericht te houden en Hem te zoeken in de Bijbel.

# Oei, ik groei?



1. Hoe vaak lees je de Bijbel?
2. Hoe lang bent u dan ongeveer bezig?
3. Belemmeringen?

## Vraag:

Hoe zou je de vragen van de enquête in september nu beantwoorden (zie boven)?

- Sommigen van ons merken wel vooruitgang in het bijbellezen in hun gezin. Er is meer gesprek mogelijk.
- We constateren dat het heel goed kan zijn om vaste momenten te nemen op een dag om bijbel te lezen.
- Blijft lastig → we luisteren liever.
- Tot rust komen is moeilijk.
- Beelden spreken meer; TV/ Video en internet, maar zijn soms te snel om het goed door te laten dringen. En hoe zit het dan met diepgang, studie etc.?
- Lezen landt beter, je kunt het dan nog eens 'herkauwen'.
- Tijd en stilte zijn belangrijk, dus moet je het plannen.
- Weinig verschil t.o.v. de startzondag voor vraag 1 en 2.
- We missen het gebed in de vragen; gebed is essentieel / essentiëler.

# Oei, ik groei?



1. Hoe vaak lees je de Bijbel?
2. Hoe lang bent u dan ongeveer bezig?
3. Belemmeringen?

## Vraag:

Hoe zou je de vragen van de enquête in september nu beantwoorden (zie boven)?

- Belemmeringen:
  - Echt tot rust komen wordt 'verstoord' door een druk gezin en/of gebrek aan discipline.
  - Past het bijbellezen nog wel in deze beeldgerichte tijd?
  - Belangrijkste vraag (dagelijks): wil je de relatie aangaan?
  - We willen eigenlijk dat het vanzelf gaat, maar het blijft een strijd. (Vergelijk de maatschappij (gevaar): leuk, makkelijk, maakbaar.)

# Op weg naar de toekomst.

## Vraag:

Wat kan de kerk voor je doen als praktische hulp bij jouw omgang met de Bijbel?

- Themadienst.
- E-reader met de Bijbel.
- Bijbelleesrooster met een link naar de preek.
- Stimulerende geloofsgroep.
- Bijbelleescursus
- Vaker doorstarten
- Bij de (door)start: in plaats van praten ook creatieve verwerkingen.
- Zoek verschillende mogelijkheden:
  - creatief,
  - verschillende groepen,
  - elkaar wijzen op goede lectuur (boekentafel in de hal maar dan wel goed bijhouden),
  - praktische tips over cursussen, conferenties e.d. via het kerkblad.